

# "Vlaamse landbouw lange tijd leidinggevend"

nieuws

Vlaanderen is de groentetuin van Londen, zou koning Leopold II zich ooit laten ontvallen hebben en uit historisch werk blijkt dat die bewering wel eens zou kunnen kloppen. De uit Engeland verbannen Sir Richard Weston beschreef indertijd nauwkeurig hoe vooruitstrevend de landbouwmethoden in Vlaanderen en Brabant waren. Dat boek is anno 2006 bewerkt door Willy Van Hoof en uitgegeven door het Groentemuseum Midzeelhoeve, kortweg 't GROM.

🕒 27 MEI 2006 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 13:57

Vlaanderen is de groentetuin van Londen, zou koning Leopold II zich ooit laten ontvallen hebben en uit historisch werk blijkt dat die bewering wel eens zou kunnen kloppen. De uit Engeland verbannen Sir Richard Weston beschreef indertijd nauwkeurig hoe vooruitstrevend de landbouwmethoden in Vlaanderen en Brabant waren. Dat boek is anno 2006 bewerkt door Willy Van Hoof en uitgegeven door het Groentemuseum Midzeelhoeve, kortweg 't GROM.

Willy Van Hoof verricht studiewerk aan 't GROM, het groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver dat binnenkort zijn deuren opent voor het grote publiek.. "Sir Richard Weston was grootgrondbezitter in het zuiden van Engeland. Door de burgeroorlog in 1644 werd hij gedwongen zijn thuishaven te verlaten en vond hij een tijdelijk onderkomen in Gent. Hier maakte hij kennis met nieuwe landbouwmethoden en bemestingsvormen, zodat onvruchtbare heidegronden konden verbeterd worden door methoden en werkwijzen die toen in Engeland niet gebruikt werden of gekend waren".

"In de regio Mechelen waren de boeren heel goed in het kweken van onder meer rapen en klaver en dat interesseerde Weston enorm. Vooral omdat de streek waarvan hij afkomstig was op dezelfde breedtegraad lag en de technieken dus perfect konden toegepast worden op zijn land", zegt Van Hoof. "De talrijke informatie die hij uiteindelijk verzamelde, bundelde hij in een boek dat een openbaring betekende voor de Engelse

landbouw en was bedoeld als erfenis voor zijn zonen. Het boek is minstens zeven keer heruitgegeven".

"Bij mijn weten is er maar een werk gemaakt over onze landbouw en dat is dan nog geschreven door een buitenlander. Dat is best jammer want Vlaanderen heeft echt lange tijd de leiding gehad inzake landbouw en groenteteelt, en nog steeds zijn verschillende elementen wereldwijd bekend zoals Brabantse ploeg. Het is pas tijdens de Eerste Wereldoorlog dat Nederland een inhaalbeweging heeft kunnen maken", besluit Willy Van Hoof.

**Het boek is verkrijgbaar bij Willy Van Hoof, tel 015/31 10 84 en kost drie euro (verzendingskosten vijf euro).**

**Bron:** Het Nieuwsblad

## VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17  
1000 Bruxelles

## Contact

M • [info@vilt.be](mailto:info@vilt.be)

## Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

 screenreader.visit us on our bluesky page:  
<https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)