

Koe-knuffelen steeds populairder bij bedrijfsleiders

nieuws

Het koe-knuffelen is bij onze noorderburen aan een steile opmars bezig. Opmerkelijk is dat het niet alleen groene jongens of wilde boerendochters zijn die het gezelschap van koeien opzoeken. Heel wat Nederlandse CEO's en mensen met topfuncties beleefden al een deugddoende omhelzing met een koe. Ondertussen werden de eerste Vlaamse bedrijfsleiders gesignaleerd op de knuffelboerderij in het Nederlandse Voorst.

🕒 14 SEPTEMBER 2007 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:01

Het koe-knuffelen is bij onze noorderburen aan een steile opmars bezig. Opmerkelijk is dat het niet alleen groene jongens of wilde boerendochters zijn die het gezelschap van koeien opzoeken. Heel wat Nederlandse CEO's en mensen met topfuncties beleefden al een deugddoende omhelzing met een koe. Ondertussen werden de eerste Vlaamse bedrijfsleiders gesignaleerd op de knuffelboerderij in het Nederlandse Voorst.

De boerderij, op enkele kilometers van Apeldoorn, staat in het middelpunt van de belangstelling. De aanvragen blijven toestromen en deze week was boerin Marente Hupkes met haar favoriete koe live te gast in een talkshow op de Nederlandse commerciële televisie. "Wij zijn de eersten die met het concept begonnen. Koe-knuffelen begint echt populair te worden, zodat verschillende boerderijen ons voorbeeld volgen", weet de boerin.

"Het contact tussen de mensen en de koeien is een onvergetelijke sensatie. Op zo'n levend waterbed van 700 kilogram word je rustig en ontstress je volledig. Daarom hebben we ook almaar meer succes bij mensen met topfuncties, want die hebben de meeste behoefte aan relaxatie", vertelt Marente Hupkes. Zo mocht de creatieve boerin de voorbije maanden al verschillende bedrijfsleiders, een politiekorps, een advocatenkantoor, een bankfiliaal, de belastingdienst, ministeries, notarissen, huisartsenpraktijken en tandartsen ontvangen.

De gasten spelen eerst wat met de kalfjes en worden uitgenodigd om in de stallen te schilderen. Na die inleiding krijgen ze laarzen en een overall en begeven ze zich tussen de koeien. Enkele minuten later liggen ze languit tegen de buik van één van de kolossen. Intussen hebben ook de eerste Vlaamse bedrijfsleiders de weg gevonden naar de boerderij in Voorst. Ze komen nog niet massaal, maar de hype waait stilaan over naar ons land.

Eén van de ervaringsdeskundigen is Marc Thijs die aan het hoofd staat van Dymotec in Olen. In eerste instantie reageerde hij sceptisch, maar dat veranderde eens hij met laarzen in de weide stond. "Een kennis overtuigde me het eens te proberen. Het leek me heel belachelijk, maar toen ik eenmaal op de buik van zo'n koe lag, voelde ik me geweldig. Ik kon zo in slaap vallen. Ik voelde het dier ademen en schommelde rustig terwijl de koe herkauwde. Na een tijd nam de koe me stevig vast door me met haar kop stevig tegen haar buik aan te drukken. Dat was een heel intens moment", vond Marc Thijs.(GL)

Bron: Gazet van Antwerpen

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)